

Eerst komt de taal en dan nog eens
de taal en dan nog eens de taal

Taal leer je niet alleen uit een boek
taal leer je door mensen te ontmoeten

**Wilt u vrijwilliger worden
van het Taalcafé Eemnes?**

**Wilt u Nederlands leren ?
Kom naar het Taalcafé !**

**kom langs of stuur een mail naar
goedebureneemnes@gmail.com**

**kom vrijdagochtend, 10.00 - 11:30 uur,
in de Bibliotheek van Eemnes**

Het Taalcafé geeft nieuwe Eemnessers,
een kans om de Nederlandse taal te oefenen
in gesprek met vrijwilligers.

In het Taalcafé Eemnes
ontmoeten mensen elkaar, drinken samen koffie,
praten met elkaar, luisteren naar elkaar.

BUDDYPROJECT GOEDE BUREN EEMNES

een vluchteling helpen
de weg te vinden in Eemnes ?



**één jaar buddy zijn
voor een vluchteling?**

meer weten? mail
goedebureneemnes@gmail.com

Taalcafé Eemnes



**Nieuw in Eemnes ?
Nederlands leren ?**

meer weten over het Taalcafé Eemnes?
kom vrijdagochtend naar de Bibliotheek.